



# NIEUWSBRIEF

Pantahlon International Brussel vzw | Waterkluiskaai 17, Sint Amandsberg | tel. 09/218 91 27

## Woordje van de voorzitter

Met een glamoureuze nieuwjaarsbijeenkomst, bijgewoond door veel leden van de andere Vlaamse clubs, is een serieuze start genomen voor de werking in 2018. Het voorjaar 2018 is veelbelovend met gastsprekers zoals Philippe Paquay (20.02.2018) en Aimé Antheunis (10.04.2018).

Wij doen hier een beleefde oproep aan onze eigen leden om de avond vergaderingen meer regelmatig bij te wonen. Dit zou dan kunnen uitmonden in een degelijke opkomst voor onze jaaruitstap naar Sint Niklaas op 16.06.2018. Met deze drie data in uw agenda kan het niet meer mislopen en verwachten wij u allen op één van deze bijeenkomsten.

In deze nieuwsbrief krijgt u het mooie verslag te lezen van de vergadering op 23 januari laatstleden.

Een aansporing tot deelname.

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe



## Win-win voor Team Belgium

*Lezing door mr. Sven Serré*

Deze 2<sup>e</sup> nieuwjaarsbijeenkomst van de Panathlonclubs was een ware feestavond. Het begon reeds met een welkomstglasje met sprankelende bubbeltjes en met een talrijke opkomst. Daarbij was ook onze past-voorzitter met echtgenote aanwezig, evenals de zoon van onze beste vriend wijlen Vic De Donder.

Zij waren trouwens de "eregenodigden" en dan ook het middelpunt van de belangstelling want zij werden volkomen terecht en meer dan verdiend gelauwerd met de Domenico Chiesa Award!

Onder luid applaus mochten zij die prachtige onderscheiding ontvangen uit handen van Mr. Paul Standaert, als officieel afgevaardigde van Panathlon International.





Taijijian demonstratie door Patrick en Patricia

Het geheel kreeg nog een feestelijk tintje mee door een prachtige demonstratie van Taijizwaardvorm door Patrick en Patricia samen met enkele van hun assistenten.

Nadat onze voorzitter Jos nog een “toast” uitbracht kregen wij ons voorgerecht, mini pasta-scampi met spekjes en walnoot met Gorgonzolasaus, opgediend waarna we mochten luisteren naar de uiteenzetting van onze gastspreker Sven Serré. Hij is luitenant-kolonel bij de landmacht, bestuurder bij het BOIC

(voorzitter van de selectiecommissie), voorzitter van de Belgische badmintonfederatie en ex-voorzitter van de commissie Officials. Hij is zelf de jongste Olympische scheidsrechter en was de man die binnen de Olympische commissie de commissie Officials heeft opgericht.

Hij vat het 1<sup>e</sup> deel aan onder het motto: “Without an official, NO sports!” Nadat hij als internationaal scheidsrechter optrad in diverse grote toernooien en competities, ervaarde hij een eerder stiefmoederlijke behandeling van de officials. Hij kaartte dit aan en kreeg toelating binnen het IOC met een proefproject te starten wat uitmondde in een goedgekeurd reglement “Respect en erkenning voor officials” dat officieel in Rio 2016 werd voorgesteld.

Aanvankelijk waren er 10 leden uit diverse sporttakken met o.a. Frank De Bleekere. Nu is er een uitbreiding tot 12 leden.

Met “Win-win” wordt gestreefd naar respect voor en erkenning van de officials die, als Belgische ambassadeurs voor de sport, ook bijdragen om de sport naar een hoger niveau te tillen.

Daarbij worden 3 objectieven beoogd:

- 1) Als “Team Belgian Officials” in het organigram staan van het BOIC en prestaties leveren die “in the picture” komen, zoals in Rio 2016 waar de Belgische officials diverse finales hebben mogen leiden.
- 2) Een reflectieplatform bieden en zijn.
- 3) Een innovatiestructuur bieden en zo een stimulans betekenen voor nieuwe, jonge officials om ook die Olympische finales te halen zoals in Rio waar 17 officials liefst 16!! finales haalden.

Het eerste deel werd hierbij besloten met het opdienen van een heerlijk, gebraden varkenshaasje met jagerssaus, seizoengroentjes en mini kroketjes.

Na dit heel lekker hoofdgerecht kon Sven het 2<sup>e</sup> deel van zijn lezing brengen.

Hier brengt hij de resultaten en een overzicht van een enquête rond het beleid van onze Vlaamse officials. Bij die tevredenheidsbevraging omtrent zo’n 3500 officials werd navraag gedaan bij de federaties naar aantallen, kwaliteit, respect en regelkennis.

Hieruit bleek algemeen niet alleen een groot tekort aan officials, maar ook aan goed gekwalificeerde officials en dit op alle niveaus! Slechts een 10 % geniet bovendien veel respect en terecht meent een

grote meerderheid dat goede spelregelkennis bijdraagt tot meer respect. Bij de officials zelf bleek dat motivatie het sterkste punt is maar dat evaluatie het minst gewaardeerd wordt. Hier zou het voorbeeld van Nederland, waar gewerkt wordt met “spiegelen” mogelijk een beter beeld kunnen geven. Wat instroom en behoud betreft, is er een groot verschil in de leeftijd per sporttak (20% > 60 jaar), nog niet de helft blijft langer dan 10 jaar maar daar van denkt dan 70 % niet aan stoppen. Op gebied van kwaliteit en begeleiding wil 30 % vaker beoordeeld worden en is 30 % niet zo tevreden over opleiding en bijscholing op vlak van de mentale weerbaarheid.

Tenslotte is er op het vlak van waardering, respect en agressie toch 38 % die zich reeds onveilig of bedreigd voelde, ondervindt 50 % regelmatig of soms verbale agressie en vindt 90 % toch meer respect te verdienen.

Tenslotte brengt Sven een mooi beeld van Laurine Delforge die als jongste vrouwelijke scheidsrechter voor het hockeytoernooi in Rio was geselecteerd. Zij vond zichzelf echter onvoldoende klaar om die droom waar te maken, richtte zelf een fundraising op waarmee zij extra bijscholing, reizen, en dergelijke financierde. Daarbij werd een speciaal voorbereidingsprogramma opgesteld, gebaseerd op 4 pijlers: SEE RUN FOCUS SELL



Gastpreker Sven Serré

Dit alles, samen met haar talent, toewijding en doorzetting leidde ertoe dat ze zelfs na 1/4 finale, 1/2 ook één van de 2 finalescheidsrechters werd. Daarbij werd zij verkozen tot de beste vrouwelijke scheidsrechter in 2016!

Dit illustreert mooi dat je prachtige resultaten kunt behalen door het gebruiken van moderne technieken en professionele voorbereiding of:

“Go to bed with dreams.... Wake up with plans”

Na deze mooie slogan om mee te eindigen werden nog ettelijke vragen gesteld, die echter moesten onderbroken worden omdat het feestelijk dessert bestaande uit klassieke Javanais-taart, mokkaschuim en Sambucca-toets, vergezeld van koffie en versnaperingen, werd opgediend.

We waren getuige van een zeer geslaagde, uitermate feestelijke, heel gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met een glunderende past-voorzitter en een al even tevreden voorzitter!!

*Luc Van Landschoot*

## **Uitreiking van de Domenico Chiesa Award**

*De heer Paul De Broe - De heer Vic De Donder*

Geachte aanwezigen,

de Dominico Chiesa award is een erkenning die door Panathlon International wordt uitgereikt aan personen die op consistente, duurzame en bijzondere manier hebben bijgedragen tot het uitdragen van de morele, culturele en sportieve waarden van Panathlon. Waarden die Panathlon als de basis beschouwt van haar streven in/naar een open, respectvolle en humane samenleving.

Voor Panatleten is sport een belangrijk onderdeel van de algemene ontwikkeling van jongeren in de groei naar hun rol in een wereld waarin gelijkheid, broederlijkheid, wederzijds respect de basis vormen voor een vreedzame samenleving waarin iedereen haar/zijn plaats heeft.

Het is daarom vandaag mijn bijzonder genoegen om in naam van Panathlon deze award te overhandigen aan niet 1 maar 2 BV's. Bekende Vlamingen ja, maar niet in de zin van mediafiguren die enkel omwille van hun sensationele uitstraling door de media tot onze aandacht worden gestuwd. Neen, BV in de zin van **Bewonderenswaardige Voorganger**, en zo wil ik beide vandaag benoemen.

Beiden zijn niet enkel op die weg voor-gegaan, zij hebben die weg zelf mee vormgegeven en de bakens uitgezet om die weg nog verder uit te bouwen. Tot ver voorbij de grens van hun omgeving, hun taalgebied, onze landgrenzen en verder.

Als ik dat mag zou ik beide vergelijken met een architect, want zij hebben allebei binnen hun eigen kennisdomein, hun ervaring en ook studiewerk, maatschappelijke problemen in kaart gebracht en samen met andere experts oplossingen geformuleerd en aangeleverd.



Panathlon heeft, als internationale beweging en denktank gedreven door een continue zorg voor ethiek en fair play in de sport, haar ontwikkeling en reputatie te danken aan denkers en doeners zoals Paul en Vic, die beiden niet alleen behoren tot die Ethische Familie, maar die vooral door eigen inbreng vorm wilden geven aan de boodschap van Panathlon en bijdragen tot de ontwikkeling van die beweging.

Vanuit hun eigen grote morele en ethische overtuiging hebben Paul en Vic Panathlon in België geïntroduceerd en hun schouders gezet onder de ontwikkeling van Panathlonclubs. Paul heeft daarbij samen met Vic niet alleen bakens verzet maar ook de lat hoger gebracht.

Op typisch Vlaamse wijze hebben zij niet enkel op Vlaams niveau hun persoon, relaties en talenten ingezet voor de promotie van de panathlonwaarden. Neen, zij hebben ook sterk bijgedragen tot de uitbouw van een internationale structuur die de Italiaanse roots kon overstijgen. Dit zowel op bestuur vlak als op wetenschappelijk vlak.



Onze erkenning en die van P.I. vandaag kan daarom niet gepaster zijn. Als ik de lijst van hun voorgangers overloop, een lijst die meer dan 14 jaar geleden werd gestart, dan valt mij tussen al die Italiaanse excellenties nog welgeteld één Vlaamse naam op: die van Yves Vanden Auweele. Inderdaad ethische vrienden, de lat werd hoog gelegd.

De merites van Vic en Paul zijn u allen bekend. Hun bescheidenheid evenzeer. Hierna een lezing geven van



wat zij allemaal realiseerden is u allen bezig houden voor de rest van de avond.

U zal het mij daarom niet kwalijk nemen dat ik nu overga tot de felicitaties en in naam van onze Internationale President, de leden van de conseil international, de voorzitter van P.I.V. , de voorzitter van Panathlon Brussel en alle Vlaamse Panatleten onze bijzondere erkentelijkheid uit te spreken voor hun persoon, inzet en bijdrage.

Met gepaste trots, van harte en met bijzondere dank vraag ik aan voorzitter Jos Van Lerberghe om samen met mij de award uit te reiken

*Paul Standaert*

*Conseiller International*

## Voetbal, contactsport of balsport ?

Wie ontsnapt nog aan het voetbal?

Kinderen spelen het. Scholen pikten het op als opvoedingsmiddel. Het heeft te maken met winnen en verliezen en is dus emotie. Het werd onderdeel van de show business. Het werd onderwerp van gesprekken alom. Het is element van de vrijetijdsbesteding, zowel als van tewerkstelling en commercie. Ploegen worden opgeleid maar evenzeer 'gecast' als in de filmindustrie of theatergezelschappen. In voetbalgezelschappen/clubs wordt geïnvesteerd. Wereldwijd, gekocht en verkocht. Spelers en hun diensten. Binnen een monopolistische organisatie. Een massa mensen associeert zich met de plaatselijke voetbalvereniging, zoals voorheen met de locale brouwer. Al eens fanatiek.

Het wereldkampioenschap voor landenploegen in Rusland herinnert me er aan dat de voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB), toen lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Sportadministratie, nu Sport Vlaanderen, worstelde met de vraag: is voetbal als spel een contactsport of een balsport? Sterkere invulling van het fysiek karakter van het spel zou de spektakelwaarde verhogen en de publieksaandacht verhogen. Er werd reeds vooral voor gepleit in Zuid Amerika terwijl Europa aarzelde. Al is het american football virieler dan het Europese soccer. Men mag er nl. de man spelen en niet alleen de bal: de tegenstrever mag er letterlijk worden op zij geduwd of neergeplakt zoals bij rugby, ook als hij de bal niet heeft.

Het beschermen van de integriteit van de speler moet evenwel primeren, zo oordeelt Europa.

Contactsporten zijn boksen, kick boksen, judo, worstelen, kooivechten. Niet een vreemd lichaam, de bal, wordt er behandeld maar wel het lichaam van de tegenstander, vaak tot het neerzigt. Maar het blijkt dat mensen daar dol op zijn en TV zenders hen hun gading bieden. Sport en voetbal in het bijzonder, kan naar onze mening best zonder technieken uit de contactsporten. Sport als promotor van lichaamsbeweging en van gezondheid, als promotor van volksontwikkeling en van volksvermaak hoeft geen contactsport te zijn. Al moet je je ook niet laten opzij zetten. Voetbal, zoals tennis, kan een loopsport zijn; zonder lopen geraakt men niet bij de bal om er op te shotten of er op te slaan.

Het verre ontstaan van voetbal gaat terug naar het spel waarbij twee dorpen, een zware bal gelegen halverwege hun dorpen met alle middelen in mekaars dorp willen krijgen. In Kaukasisch Europa komt dit spel nog voor. Football, soccer, rugby vloeiden er uit voort. Alle nog steeds ondersteund door de plaatselijke of nationale gemeenschap. “Hopelijk wint onze ploeg.”

Met de zeden evolueerde het voetbalspel.

Het werd meer “gentle” en “fair”. Het evolueerde binnen de maatschappelijke waarden- en rechtsorde.

*Achiel Diegenant*

## “Wall of Fame”- Sportimonium

### *Belgische voorzitters BOIC*

Op 24 januari hield het Sportimonium een academische zitting in haar hoofdkwartier te Hofstade-Mechelen. Daar werd de “Wall of Fame” ingehuldigd voor alle BOIC-voorzitters en ook voor de 2 Belgische IOC-voorzitters. Graaf Jacques Rogge en Baron Pierre-Olivier Beckers waren aanwezig en kregen veel aandacht van de pers. Sven Serré, de spreker van de laatste PIB-ledenvergadering en bestuurder van het BOIC en Patrick Van Campenhout, eveneens bestuurder van het BOIC, waren aanwezig voor dit gebeuren.



Het museum van het Sportimonium loont echt de moeite om eens bezocht te worden, het is een schat aan Belgisch erfgoed wat betreft “Sport”.

*Patrick Van Campenhout*

### Kalender

#### *20 februari*

PIB leden bijeenkomst (19u)  
-Serwir hotel, Koningin  
Astridlaan 57, 9100 Sint-  
Niklaas-

#### *20 maart*

Directiecomité PIB (19u)  
-WZC Refuge, Coupure Links  
257, 9000 Gent-

#### *10 april*

PIB leden bijeenkomst (19u)  
-Serwir hotel, Koningin  
Astridlaan 57, 9100 Sint-  
Niklaas-

#### *15 mei*

Directiecomité PIB (19u) +  
Raad van Bestuur +  
Algemene vergadering  
-WZC Refuge, Coupure Links  
275, 9000 Gent-

#### *16 juni*

PIB jaarlijkse uitstap  
-Sint Niklaas-

### Werkten mee aan deze nieuwbrief

Jos Vanlerberghe  
Luc Van Landschoot  
Tiene Van Landschoot  
Jo De Bruyne  
Achiel Diagenant  
Patrick Van Campenhout  
Patricia Lamberts  
Jelle Vlaeminck

